

Bestyrelsens beretning i overskriftform:

Ildsjæle.

14 møder og 2 gange juleafslutning.

Udskiftning i bestyrelsen og konstituering.

Pressemeddelelse om den nye bestyrelse.

Opdatering af medlemskartoteket.

Udsendelse af girokort og nyhedsbrev.

Konference den 18. april 2009 i Havrebjerg.

Hjemmesiden går i luften i maj 2009. 2400 besøgende. Der mangler meget teknisk tilretning.

Møde om Korsør Fyldplads maj 2009. Genopretning. Naturpark. Vi fastholder stiforløbene som fastsat i lokalplan 45. Udvidelse af Korsør Kartbane.

Henvendelse om stien Bøgevej/Egevej.

Generalforsamling i bevaringsforeningen. Udflugt med samme.

Markedsdag den 8. august 2009.

Områdefastlæggelse. Vi har fundet vore grænser.

Kommuneplanen. Konference 15. august 2009. Høringssvar. Rent kommunalt kaos.

Affaldsplanen. Høringssvar. Skindemokrati.

Vælgermøde 27. oktober 2009. De unge svigter os.

Naturformidlingscenter lille Tårnborggård. Der er håb.

Udvidelse af Børnehuset. Lokalplan 1069. Man vil ikke høre på nogen. Vi spilder flere hundrede timers arbejde og vi og gode rådgiveres indsats er til ingen nytte. Vi får forkerte oplysninger.

Udslagsdækning golfbanen. En lille sag, der bliver stor.

Lodtrækning blandt rettidige indbetalere.

Folder om vor forening.

Afklaring om medlemsstatus for beboerne i Holmegårdsudstyknngen. Vi mangler dog det sidste.

Lokalrådsproblematik. Vi er med, men kan ikke få tilskud.

Registrering af foreningen i CVR.

Tilbagesøgningskrav vedrørende uretmæssigt opkrævet renovationsafgift.

Stien rundt om Noret er ikke død. Stien over golfbanen.

Vejreovering Halsebyvej. Endnu ikke færdig.

Østvendte ramper. De er lagt i mølposen.

Trafiksikkerhed.

Støjdæmpende asfalt.

Agenda 21.

Samarbejde med Halskov og Vemmelev lokalråd.

Problemer med ukrudt fra ubebygget grund på Ahornvej/Nøddevej.

Bænke og borde.

Bestyrelsens beretning 2009/2010:

Først vil jeg byde alle hjertelig velkommen til vor forenings ordinære generalforsamling her søndag den 21. marts 2010.

Der er stillet vand og øl frem – så vær venlig at forsyne jer. Man kan også få kaffe eller the, men først senere.

Når generalforsamlingen er overstået er foreningen vært ved et par snitter.

Herefter skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke må ryges her i lokalet. Ja, der må slet ikke ryges i hele forsamlingshuset. Jeg er selv ryger så derfor holder vi med passende mellemrum en pause så vi kan gå udenfor og ryge.

Før vi kan komme videre og jeg kan sige mere – skal vi have valgt en dirigent.

Bestyrelsen foreslår Laust Nissen – er der andre forslag?
Dirigentsvalg –
Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.

Godkendelse af dagsorden. Der er en rettelse - Anja er udtrådt af bestyrelsen her ved generalforsamlingen af personlige grunde. Det er ikke utilfredshed med at være med i bestyrelsesarbejdet. Anja mener hun har lært meget og har været glad for at være med, hun læser til statsautoriseret ejendomsmægler og har et fuldtidsjob samtidig, der er krævende. Vi kan kun tage hendes beslutning af notam. Vi har også noteret os, at hun gerne på et senere tidspunkt vil vende tilbage til bestyrelsesarbejdet. Vi kan kun sige tak for hendes indsats og det pust af ungdom og fornyelse hun gav foreningen.

Vi skal derfor have valgt endnu et bestyrelsesmedlem, men kun for et år - den funktionsperiode som Anja havde tilbage - så får vi ikke kludder i det i forhold til vore vedtægter, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Rent praktisk kan vi gøre det, at vi tilføjer valg af et bestyrelsesmedlem for et år eller lader 1. Suppleanten indtræde på posten for et år og så vælger en anden person til 1. Suppleant. I modsat fald kommer vi til at mangle en suppleant. Vi kan bedre undvære en suppleant end et bestyrelsesmedlem. Vi kan i forhold til vore vedtægter ikke fungere med kun fire i bestyrelsen. Alle suppleanter der indtræder i bestyrelsen kan kun blive siddende i bestyrelsen til den kommende generalforsamling ifølge vore vedtægter.

Det er er dirigenten der afgør den sag.

Ildsjæle

I forbindelse med mit arbejde med Agenda-21 i Korsør hørte jeg en dag udtrykket Ildsjæle. Det var da Korsør kommune indkaldte borgere til Agenda-21 arbejdet. Jeg havde aldrig bidt mærke i dette udtryk før.

En sjæl med ild i? Jeg erindrede mig en Tv-serie - en kriminalserie med Jens Okking i hovedrollen. Her hed titelmelodien "Sjæl i flammer" sunget af en dyb vibrerende herrestemme. Han virkede nu lidt udbrændt ham Jens Okking.

Jeg spurgte ind til det. Det var en person som brændte for en idé eller en sag og kæmpede for at den blev virkeliggjort lød kommunens forklaring belærende til en lille uoplyst sjæl som min.

Der skulle helst være lidt idealisme over det. Det skulle selvfølgelig være sådan, at man skulle arbejde uden vederlag og selv afholde alle udgifter ved opgavens udførelse - ellers var det ikke en rigtig ildsjæl.

Kommunen skulle ikke give nogen støtte eller økonomisk hjælp for at der kunne komme ild i sjælene. Jo en kop kaffe og en stykke tørt wienerbrød kunne det blive til i ny og næ.

Jeg kunne næsten se Jesus og hans disciple for mig - de måtte være rigtige ildsjæle, når de traskede rundt i solens hede og det brændende varme og knastørre ørkensand og levede af stort set ingenting.

Det lyder jo godt, men det er faktisk skidt. Det gik også Jesus forfærdelig trist til sidst, men jo mere modgang jo mere ild var der i den.

Det er nemlig med ildsjæle som med brændeovne. Kommer man ikke nyt brænde på, når ilden er ved at brænde ud eller forsøger man hele tiden at lukke for ilttilførelsen eller måske direkte hælder koldt vand i ovnen, så går ilden ud og der bliver meget koldt.

Dengang jeg var offentlig ansat - sagde vi offentligt ansatte, at det at arbejde for det offentlige var som at være en champignon. Vi groede i totalt mørke. Hver gang vi stak hovedet frem blev det revet af og så fik man hældt en spand lort ned over sig flere gange i døgnet.

Enhver lighed med bestyrelsesarbejdet i vor forening er en ren tilfældighed og er ikke tilstræbt.

Nå, men den der kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt - har faktisk fattet begge dele dårligt, som Kumbel sagde det engang.

Udskiftning i bestyrelsen og konstituering.

Ved foreningens ordinære generalforsamling for et år siden fik vi 2 nye bestyrelsesmedlemmer til gengæld sagde vi farvel til to gode støtter. Det er glimrende, når der kommer nye kræfter til - så dukker der pludselig nye tanker og idéer op og der bliver rusket op i gløderne og pustet til ilden.

Sådan noget kræver også noget af "de gamle" i bestyrelsesarbejdet og at man giver de nye luft og opgaver.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i den forgangne periode. Anja konstituerede vi som næstformand - hun var ung - det var en kvinde. Det var et godt signal at sende ud, at vi ikke alle sammen lignede beboerne på et plejehjem.

Laust havde været med tidligere og fik overdraget kassererposten. Det var Inge-Lis glad for - hun har rigeligt med at passe sin ægtefælle, som tilfældigvis er formand i vor forening.

14 møder og 2 gange juleafslutning.

Da bestyrelsen sad og gennemgik kassererens udkast til årsregnskab blev, der studset lidt over de store mødeudgifter. Det kunne da ikke være rigtigt at vi havde brugt så mange penge?

Nu er det sådan at regnskabet er et kalender fra 1.1 til 31.12 og en funktionsperiode går fra marts til marts.

Det var blevet til 14 bestyrelsesmøder og sidste år holdt vi først juleafslutning i januar måned - det er nu ikke noget særligt - bestyrelsen fik nogle stykker indkøbt smørrebrød lidt ekstra gode øl, en snaps og en cognac - i år stod Laust for det. Han bestilte lidt julefrokost udefra.

Før i tiden havde vi både en sommerfest og en julekomsammen med ægtefæller. Med de prisstigninger der har været er det ikke økonomisk forsvarligt og vi måtte også midt i årets løb justere på udgifterne til bestyrelsesmøder. Nu er det ikke sådan, at vi også skal affordres - vi har såmænd spist hjemmefra, men vi er 7 personer til et sådant møde - vi starter kl. 19.00 og er sjældent færdige før ved 21 tiden - mange gange senere. Det er i snit 50 kr. pr. deltager til et møde, der varer 3 timer.

Foruden disse bestyrelsesmøder - ja, vi har haft mange fordi vi har beskæftiget os med ting, der kræver møder.

Det kræver tid, at lave rapporter og tilrettelægge møder og andre aktiviteter. Det ser så elegant og let ud når vi afholder et vælgermøde, men i skulle vide hvor mange timer og hvor meget praktisk arbejde, der er med at få sådan noget afviklet.

Ud over bestyrelsesmøderne har bestyrelsens medlemmer deltaget i flere andre møder.

Var vi ikke flere med i bestyrelsen som er holdt op på arbejdsmarkedet var det ganske simpelthen uoverkommeligt.

Pressemeddelelse om den nye bestyrelse.

Vi udsendte som vi plejer en pressemeddelelse om den nye bestyrelse. Det eneste problem med den slags er, at vi ikke får vort budskab ud i den form vi ønsker det.

Det er nok vores egen skyld. Jeg har været med til at få pressen ud og tage billeder af os og de forbistrede cementrør på Rødhøjvej eller vist alle hullerne frem i vejbanen på broerne på Mælkevej eller vist hvor stien skulle udbygges langs Noret.

Har vi en historie og noget nyt kan vi få pressen med. Almindeligheder vækker ingen interesse.

Men omtale fik vi.

Opdatering af medlemskartoteket.

I foråret opdaterede vi medlemskartoteket. Vi brugte det til udskrivning af girokort og nyhedsbreve, labels og kartotekskort - det var i maj 2009. Jeg skulle på ferie og så skete der en hel masse i juni, som jeg ikke havde forudset. Jeg skænkede ikke databasen en tanke og mente jeg havde lavet bak-op. Det havde jeg også, men i efteråret 2009 gik den bærbare ned med et knald og lidt senere den stationære. Vi mistede halvdelen af vor korrespondance og databasen.

Vi har en bak-op af databasen fra 31. December 2008, den må vi så opdatere igen efter de lister vi har.

Derfor har vi ikke rykket før nu.

En ulykke kommer sjældent alene og her kom flere lige oven i hinanden.

Udsendelse af girokort og nyhedsbrev.

Vi udsendte som sædvanlig vort nyhedsbrev sammen med årets giroindbetalingskort i maj måned.

Vi understregede heri, at vi også varetog lokalrådsfunktionen. Vi bad vore medlemmer om at melde sig til vore udvalg og endelig gjorde vi opmærksom på, at vi havde fået hjemmeside.

Vi bad vore medlemmer om, at meddele os deres e-mail adresse. Vi fik kun ganske få tilbagemeldinger herpå.

Vi kunne dog se, at vor hjemmeside var blevet besøgt.

Konference den 18. april 2009 i Havrebjerg.

Vi deltog i en konference arrangeret af LaL sammen med Slagelse kommune. Der var intet absolut intet at hente her. Man kan læse et referat af mødet med tilhørende billeder på vor hjemmeside. Vi begriber ikke man bruger så mange penge og ressourcer på noget sådant. Det er et servicetilbud til lokalråd.

Da vi kørte derfra sagde Willy, der med mig ude til mødet - hvorfor er vi med her. Her hører vi ikke til.

Jeg er tilbøjelig til at give ham ret, men det er nødvendigt at vi viser flaget og deltager i lokalrådsarbejdet.

Organisationen forsøgte at stable nogle arrangementer på benene i årets løb, men de måtte aflyses fordi ingen gad deltage i dem. Det selv om det hele var betalt. Der var møde i Nordjylland, i Karrebæksminde og en tur til Als, hvor vi blandt skulle se den lille 5 minutters film, som man fået et gigantisk beløb til at producere om et lille landsby. Intet mindre end 850.000 kr.

Vi deltager i det her, men det er ikke helhjertet.

Naturligvis fik vi svar på nogle spørgsmål og blev klogere på det hele. Vi fik da oplyst, at der overhovedet ikke var check på kommuneplanen. Der skulle nedsættes et stiråd - det havde vi ingen interesse i, da vi på ingen måde har nogen tilknytning til en sti fra Slagelse til Næstved. Et hadeprojekt for Slagelse kommune, der har medført nedlæggelse af en veteranbane og som nu helt er kuldsejlet. Det er helt urimeligt at kommunen vil beskæftige sig med dette, når vi har rigeligt at gøre med at få udbygget cykelstier og gangstier i det åbne land - ting der virkelig kan gavne os her i kommunen.

Vi mener man skulle have etableret en baneforbindelse mellem Næstved og Slagelse - det havde der været ide og perspektiv i.

Hjemmesiden går i luften i maj 2009. 2400 besøgende. Der mangler meget teknisk tilretning.

Efter et større forarbejde gik vi i luften med vor hjemmeside i maj måned 2009. Det jeg har brugt mest tid i min tid som formand er denne hjemmeside. Jeg er helt alene om det og brugt flere tusinde timer på det.

Der mangler en hel del tekniske tilretninger og programmeringsarbejde. Dette skulle jeg have været i gang med efter sommerferien 2009 med gode venner og eksperters hjælp, men jeg vidste at dette ville kræve en enorm ekstra indsats fra min side - så jeg har udskudt det.

Vi har haft et virkelig pænt besøgstal. Vi kan se at vor valgside er blevet læst flittigt af politikere og medierne. Slagelse kommune har selvfølgelig også set den.

Vi har indtil i dag haft over 2.400 besøgende og der går ikke en dag uden at vi har haft besøgende. Vi får kun ganske få tilbagemeldinger.

Vi arbejder med at lave en spørgeskemaundersøgelse i det kommende år.

Når vi ser andre lokalråds hjemmesider her i kommunen har vi bestemt ikke noget at skamme os over. De øvrige sider er flottere, men der er ikke noget indhold på dem af betydning.

Det glædede mig uhyre meget, at vor valgreportage som jeg stod for direkte og ordret er blevet til adskillige artikler i pressen. Det lykkedes mig også at få valgresultatet på hjemmesiden lidt efter midnat som den første i landet.

Det store problem med hjemmesiden er, at den er et one-man-show. Alle medlemmer kan sende indlæg og billeder og jeg skal nok sætte det op og har man svært ved at skrive skal jeg nok være tekstforfatter.

Møde om Korsør Fyldplads maj 2009. Genopretning. Naturpark. Vi fastholder stiforløbene som fastsat i lokalplan 45. Udvidelse af Korsør Kartbane.

Herom kan man også læse en masse på vor hjemmeside. Personligt tror jeg den naturpark vi skal have har meget lange udsigter. Der er givet en masse løfter men da vi intet har hørt i snart et år mindsker min optimisme.

Jeg vil ikke sige mere om det nu.

Henvendelse om stien Bøgevej/Egevej.

Vi fik en henvendelse - ja, vi fik hele to om manglende hækkeklipping og flytning af skelmærker. Vi har brugt rigtig megen tid på det. Vi har taget billeder og undersøgt de juridiske forhold i sagen. Hele bestyrelsen var ude og kigge på forholdene.

Klagerne ønskede at være anonyme. Jeg har meddelt klagerne at vi ikke kan køre sagen fordi

klagerne ønsker at være anonyme. Det har vi forståelse for, men da hækkeklipningen var i orden ved vor besigtigelse og vi ikke kunne konstatere at noget var flyttet har vi sagt nej til at involvere os i denne sag på det foreliggende grundlag. Vi har også en fornemmelse af, at der kan ligge andre motiver til klagerne end de rent saglige. Sagen skal køres som en hegnsynssag af kommunen mod ejeren, vi kan ikke rejse en sag da vi ikke er påtaleberettigede.

Heldigvis har jeg været hegnsynsmand så jeg kender de juridiske problematikker i sådanne sager. Vor forening vil ikke medvirke i sådanne sager uden at bevislighederne er til stede. Så mister vi enhver troværdighed.

Klagerne har accepteret vor forenings afgørelse og er henvist til selv at rette henvendelse til kommunen.

I sådanne sag gælder det såkaldte kontradiktionsprincip. Den der klages over skal kende klagerne og på hvilket grundlag der klages.

Det er vel sådan set ganske rimeligt.

Vi har brugt en masse tid på det her.

Generalforsamling i bevaringsforeningen. Udflugt med samme.

Vi havde 3 med fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Vor forening er medlem. Vi kan kun opfordre vore medlemmer til at tegne et personligt medlemskab af denne forening.

Formanden og sekretæren deltog i udflugten med foreningen for egen regning. Det blev til en lang billedreportage på vor hjemmeside. Dette var tænkt som en service overfor bevaringsforeningen. Denne billedreportage er nu flyttet til en egen side og er nu formandens træningsside i billedbehandling og tekstskrivning om alt hvad der interesserer formanden. Den har intet med vor forening at gøre, men da vi har ubegrænset plads og trafik så er det jo lidt tosset, at jeg ikke træner lidt. Jeg ved at siden bliver besøgt.

Jeg har nu flere testsider liggende og jeg har en hel del under udarbejdelse.

Markedsdag den 8. august 2009. 40 års jubilæum.

Vi har en meget stor billedreportage om denne dag. Det havde været et længe næret ønske fra min side, at hvis vi brugte penge på noget - så skulle det være noget vore børn og børnebørn herude hos os i Tårnborghave kunne have fornøjelse af.

Det var bestyrelsen 100% enige i.

Vi skulle egentlig have fejret foreningens 40 års dag den 10. Juni 2009. Det havde vi meddelt i vort nyhedsbrev i maj 2009 at vi ikke ville.

For det første var vi ikke hjemme på dagen. Jeg selv havnede i øvrigt i et mareridt af en tur hvor jeg uden overdrivelse kan sige, at jeg grundet meget grov uagtsomhed fra et bilværksted side var millimeter fra at miste livet - der må have været engle, der har passet på mig. Oplevelsen har givet mig natlige mareridt, som ikke lige sådan vil forsvinde.

Vi ville ikke sidde i forsamlingshuset til en reception, hvor der givet ville komme lige så få mennesker som til vore generalforsamlinger.

Brugsen holder sammen med de lokale foreninger en årlig markedsdag.

Her slog vi til - vi ville sponsorere noget børneunderholdning.

Det måtte koste maksimalt 6.000 kr. alt inklusive.

Det var ikke meget man kunne få for de penge, skal vi hilse og sige.

Heldigvis fandt vor næstformand Anja i den 11. Time en ballonklovn.

Det hele forløb som planlagt og vi kunne opleve, at det var en succes.

Den eneste kedelige oplevelse i den forbindelse var, at vi lærte at vi ikke skal skole på andre. Der var lovet os at vort arrangement blev annonceret og vi ville blive nævnt.

I allersidste øjeblik opdagede vi miseren.

Ved lynhurtig indgriben fik vi selv i løbet af nogle timer produceret og trykt nogle vandfaste plakater og vor forenings sekretær knoklede efter en hastigt udarbejdet ophængningsplan at få det hele sat op på alle strategiske steder.

Det var godt gået Inge-Lis.

Vi havde en bod så folk kunne se vore materialer og blive medlem. Det forløb har vi også evalueret. Det laver vi om på næste gang.

Det var i øvrigt så godt vejr, at hvis Annitta ikke havde fremskaffet en stor parasol, et bord og nogle stole var vi ikke kommet gennem dagen.

Vi fik lidt presseomtale i Korsør-posten, men man nævnte ikke vort arrangement med et ord.

Vi ved fra folk at man var tilfredse og jeg kunne se, at folk så vor billedreportage på hjemmesiden.

Vi fik selv en dag ud af det og havde det hyggeligt. Et par medlemmer fik vi da også ved den lejlighed.

Områdefastlæggelse. Vi har fundet vore grænser.

Efter en større indsats lykkedes det endelig at få fastlagt vor områdegrense. Vi er ikke enige med Halsskov lokalråd om den. Nu har de generalforsamling og der kommer en ny bestyrelse så tror jeg tingene falder på plads. Vi vil gerne have førsteretten til at udtale om os vort område og forhandle med Slagelse kommune om det, vort område er hele den gamle Tårnborgh kommune og dermed også det gamle Tårnborgh Sogn. Vi har sagt til dem i Halsskov lokalråd, at nu må de så komme med et officielt kort, hvor grænsen den går. Det kan de ikke. Så indtil videre ligger vor grænse fast. Vi har et kort.

Vi vil gerne samarbejde med dem, men vi vil ikke spilles ud mod hinanden af Slagelse kommune.

Kommuneplanen. Konference 15. august 2009. Høringssvar. Rent kommunalt kaos.

Allerede i god tid før høringsperioden begyndte henvendte vi os til Slagelse kommune og udbad os det komplette materialet sendt i 5 eksemplarer.

Vi blev ringet op og fik en lang snak fra de varme lande. Nu ville de sende et enkelt hæfte og 5 hæfter og så kunne vi bare rekvirere det vi skulle bruge.

Så fik vi noget som vi ikke kunne bruge til noget som helst. Da vi skulle til at rekvirere materialet var medarbejderen taget på sommerferie.

Som kom der en latterlig konference, der kostede Slagelse kommune en bondegård og som alene havde til formål at få hældt penge ned i Gerlev Idrætshøjskole. Der mødte alle de op som kommer til sådan noget og som skal vise ansigtet, men af kommunens 77.000 borgere var der knap 100.

Vi har lavet en reportage om det på vor hjemmeside, så jeg vil ikke sige mere om det.

På konferencen fik vi fat i den medarbejder der stod for det hele. Vi rykkede for det materiale vi skulle bruge for nu var tiden knap. Nu skulle vi få det. Vi fik ikke en dyt. Endelig fik vi fat i ham pr. telefon. Nu skulle det komme. Der kom ikke en dyt. Så igen telefonisk rykning. Endelig en fredag aften kl. 20.00 kom han anstigende i bil og ville sætte nogle papkasser uden for. Jeg fik dog fanget ham og fortalt ham, at nu kunne det være det samme. Fristen udløb søndag aften. Hvordan havde han tænkt sig at 5 personer skulle få læst flere tusinde sider materiale og kort igennem og få udarbejdet et høringsvar. Lørdag eftermiddag skulle jeg og foreningens sekretær til et møde på Ryslinge højskole på Fyn. Alligevel lykkedes det at få et høringsvar stablet på benene.

Vi havde dog godt vist, at det ville ende sådan. Alle de andre gang vi har arbejdet med det her har vi fået det hele fra den ene dag til den anden. Jeg siger for egen regning - det er ikke fordi man ikke kan, men fordi man ikke vil.

Vi fik lavet et høringsvar og vi kan se, at det vi har påpeget har alle øvrige høringsvar også påpeget. Politikerne var meget utilfredse med hele forløbet.

Vi havde et par ting som var utrolige vigtige for os, og det var at stien rundt om Noret blev skrevet ind i kommuneplanen og at vi gjorde hvad vi kunne for at få Forlev losseplads lukket ned. Det værste i planen var at man skrev, at man ville administrere i kommunen på den måde, at hvis planen ikke gav adgang til forskellige tiltag, som for eksempel at bygge i en naturbeskyttet mose eller mere af samme slags, så ville man bare give sig selv dispensationer.

Det var en lang række fejl i planen og heldigvis er det sådan, at den gamle regionplan gælder indtil regionen kan godkende den nye kommuneplan som også omfatter regionplanen.

Det slås man med i Slagelse byråd i disse dage. Kommunen er nød til at omgøre nogle områdeudlæg, fordi de er i strid med de overordnede rammer. Det gælder anlæg af golfbane ved Svenstrupgård, boligudlæg i Vemmelev og her hos os i Frølunde og ved Højbjerg.

I øvrigt var materialet udformet sådan, at man ikke kunne finde hoved og hale i det - tidligere kunne man se en kommuneplan igennem og en hel regionplan med bilag på et par timer og finde alt som vedrørte os. Det var umuligt her.

Vi har allerede set, at Slagelse kommune styrer ved at give sig selv dispensationer således at åbenlyse ulovligheder bliver lovliggjort ved dispensationer. I Bankes mose er man vist nået på op over 10 dispensationer.

Affaldsplanen. Høringsvar. Skindemokrati.

Vi har givet vort besyv med til affaldsplanen. Vi arbejder for en genbrugsstation herude hos os og helt andre former for affaldshåndtering.

Vi har tilbudt at samarbejde om tingene og gå i konstruktiv dialog om tingene.

Nu må vi vente og se hvad der sker, men vi fik ikke ændret et komma i planen.

Du kan læse det hele på vor hjemmeside.

Vælgermøde 27. oktober 2009. De unge svigter os.

Der er et kæmpearbejde med noget sådant. Vi nåede vort ene mål. 60 deltagere, men de unge svigtede os. Vi uddelte over 1100 løbesedler og kontaktede via Tårnborgh Skoles inspektør lærerne for de store klasser.

Der kom siger og skriver en ung.

Du kan læse om det hele på hvor hjemmeside hvor vi også har en stor billedreportage.

Dog kan vi se en effekt af vort arbejde, af kommunens 31 valgsteder havde vi den højeste stemmeprocent og vi havde en stemmeprocent til prøvevalget for de unge, der langt oversteg landsgennemsnittet.

Så noget har det gjort.

Desværre blev vi svigtet af Sjællandske - de havde lovet at være med til mødet, men de kom ikke. Det lykkedes dog efterfølgende at få en artikel i bladet.

Primus motor i det her var Inge-Lis og Anja, men grundet Anjas eksamensopgave med videre kunne Anja kun deltage i begrænset omfang. Vi kan sige tak til vor sekretær Inge-Lis der har været praktisk gris i hele forløbet.

Skal vi igen lave sådan noget - så skal vi vælge en hel anden form. Vi vil have et møde mellem beboerne herude og relevante byrådspolitikere, hvor vi kan få en bred dialog og belyst de ting vi er optaget af. Trafiksikkerheden. Naturformidlingscenteret på Lille Tårnborghgård, Naturparken på den gamle fyldplads. Stisystemet. Udvidelsen af Korsør Kart-bane, affaldsordningerne for blot at nævne nogle ting som optager os.

Naturformidlingscenter lille Tårnborghgård. Der er håb.

Der står en masse om det her på vor hjemmeside. Jeg har et løfte fra Ib Larsen om at Danmarks Naturfredningsforening og han selv som politiker arbejder for denne sag.

Lige før jul fik jeg et opmuntrende svar fra Statskovdistriktet som ejer Lille Tårnborghgård. Du kan læse det på vor hjemmeside. Det projekt der var strandet kommer måske op at køre igen.

Hele kommunens embedsværk er gået ind for det, men det er blevet bremsset af nogle byrådspolitikere, selv om det er Staten der stået for udarbejdelsen af hele projektet og dets finansiering. Det blev meddelt kommunen, at lavede man ikke naturformidlingscenteret her, men placerede det et andet sted, så måtte man selv betale hele gildet. Formidlingscenteret kan ikke placeres andre steder end her. Her er den rigtige placering. Vi håber også på den historiske formidling. Vi har en forsvunden by herude og det er en historisk kendsgerning at Danmark i 150 år blev regeret fra Tårnborgh - her blev holdt Danehof og udstedt love.

Vi krydser vi bare fingrene for det videre forløb.

Udvidelse af Børnehuset. Lokalplan 1069. Man vil ikke høre på nogen. Vi spilder flere hundrede timers arbejde og vi og gode rådgiveres indsats er til ingen nytte. Vi får forkerte oplysninger.

Dette forløb kan du læse om på vor hjemmeside. Vi havde eksperter til at hjælpe os med vort høringssvar til lokalplanen. Man ville sit eget og man ville have fat i fortidsmindebeskyttelsen til den langdysse der ligger derude. Vi skrev og gjorde ved og mange nætter og dage har jeg arbejdet med det her. Vi gjorde fælles front med Bevaringsforeningen og Halsskov Lokalråd, men kommunen ignorere os. Vore høringssvar blev omskrevet til fordrejede korte citater og afvist. Det var så grelt at Jørgen Larsen fra Halsskov Lokalråd skrev til politikerne.

Det hjalp ikke noget.

Jeg havde skrevet til Kulturarvsstyrelsen og Sorø Amts museum og til Regionen.

Den overordnede myndighed skrev i sit høringssvar, at Slagelse kommune ikke havde søgt om ophævelse af fortidsmindebeskyttelsen og hvis den gjorde den ville man sige nej til en dispensation.

Kommunen har svaret at den bare giver sig selv en dispensation.

Bevaringsforeningen har indgivet klage til Naturklagenævnet. Vi har besluttet os for at påklage dispensationen.

Jeg vil ikke sige mere om sagen for så vi bliver vi aldrig færdige med denne beretning.

Udslagsdækning golfbanen. En lille sag, der bliver stor.

I efteråret dumpede der pludselig en brev ind fra kommunen. Man havde tænkt sig at give en landzonetilladelse til at Golfbanen kunne lave en udslagsoverdækning på deres monsterbane.

Vi svarede at vi ikke ville lægge golfsporten hindringer i vejen. Vi har mange medlemmer der er golfspillere, men ville da gerne se den ansøgning og de tegninger der lå til grund og så gjorde vi opmærksom på, der forelå en lokalplan for området der var så restriktiv, at det ville være en overtrædelse af bestemmelserne at opføre en sådan udslagsoverdækning.

Nu var ansøgningen pludselig blevet væk og man kunne ikke skaffe tegninger af hvad der skulle laves og man blev faktisk meget uartig.

Kommunen sendte vort svar til Korsør Golfklub og så kunne de svare os.

Vi gjorde igen opmærksom på lokalplanen og meddelte at vi ikke på nogen måde ville tages til indtægt for en dispensation, men at kommunen kunne udstede en sådan og så efter planlovens regler offentliggøre den, så enhver borger i landet kan indgive protest og indbringe sagen for de overordnede myndigheder.

Vi koblede Halsskov Lokalråd på sagen og vi havde et fint samarbejde med dem i hele forløbet.

Vi koblede også Ib Larsen på sagen, men fra Dansk Naturfredningsforenings side foretog man sig intet.

Det endte med at kommunen nok mente, at man kunne fravige bestemmelserne i lokalplanen og udstede en dispensation til opførelse af en bygning indenfor strandbeskyttelseslinien.

Der blev offentliggjort en landzonetilladelse, men dispensationen blev ikke offentliggjort eller omtalt. Det afskærer offentligheden fra at påklage sagen.

Vi er egentlig ligeglade med det skur. Området er allerede afspærret fra offentligheden med hegning mod nord - om det skur ligger her eller ej gør ingen forskel. Vi vil ikke anbefale nogen at gå tur på denne del af golfbanen, det bliver med livet som indsats.

En helt grotesk ting, var at alle sagsakter om golfbanen desværre var gået tabt for kommunen, da en tidligere medarbejder var fratrådt sin stilling.

Min vurdering af sagen og den står for min egen regning og det er af golfklubben har søgt om opførelsen af denne bygning, men har fået et forventeligt korrekt afslag på sin ansøgning. Så er den kedelige medarbejder rejst og en ny er tiltrådt og så har man anet morgenluft, nu skal han nok vise at få den lusket gennem systemet og lovgivningen.

Sagen handler jo om hotellets gæster der køber hotelophold og green-fees har noget at lave når

regner skomagerdrengene og de har betalt for et dyrt hotelophold. Der er jo ingen der spiller golf "når det pisser ned" som Claus B. Jørgensen så bramfrit har udtalt det i sagsforløbet.

Vi fik nok nogle gode oplysninger ud af hele sagsforløbet. Hele udbygningen af golfbanen er endeligt besigtiget endnu, vi har påpeget at stiforløbene ikke er i overensstemmelse med lokalplan 122 og at det krav der blev stillet fra Amtets side for at lave regionsplanstillægget, nemlig af offentlighedens adgang skulle udbygges og at der skulle gå en offentlig sti midt gennem området og ikke uden om det ikke er opfyldt.

Så sagen er ikke slut for os.

Lodtrækning blandt rettidige indbetalere.

De heldige vindere er udtrukket og har fået deres gavekort af foreningens kasserer Laust.

Folder om vor forening.

Vi har opdateret den gamle. Vi har tænkt os at lave en ny, men vi har haft så meget andet og vigtigere

Afklaring om medlemsstatus for beboerne i Holmegårdsudstyknigen. Vi mangler dog det sidste.

Efter utallige rykkere og skrivelser til byrådet lykkedes det endelig at få et svar. Kommunens advokat har svaret, at det er vor forening der er Holmegårdsudstyknigen's grundejerforening. Vi har bedt om et officielt svar fra kommunen, men har endnu intet hørt.

Lokalrådsproblematik. Vi er med, men kan ikke få tilskud.

Dette er en rigtig møjsag for os. Vi går glip af 18.000 kroner om året i tilskud og vi laver nok mere lokalrådsarbejde end så mange andre.

En farbar vej er at vi opretter et Tårnborgh Lokalråd med Grundejerforeningen som paraplyorganisation. Så udråber vi alle til medlemmer af lokalrådet og alle har stemmeret og er valgbare. Lokalrådet får egne vedtægter og selvstændigt regnskab og vi lader os så repræsentere i rådets bestyrelse. Så bevarer vi vor grundejerforening og får oprettet et lokalråd og kan få tilskud og måske dukker der nogle ildsjæle op, der vil med til at køre det.

Der er dog meget der skal tænkes over i den forbindelse. Vi ved at ingen gider det her - det er forsøgt afprøvet, men vi kan da lige så godt få tilskud. Vi har reserveret domænenavne til hjemmeside - så det er bare at vi kommer i gang.

Jeg vil ikke sige mere om det.

Registrering af foreningen i CVR.

Sagen kører på andet år og vi er ikke færdige med den.

Tilbagesøgningskrav vedrørende uretmæssigt opkrævet renovationsafgift.

Vi på opfordring fra skat sendt vort krav på over 2.000 kr. til KAVO, men de mener vi skal betale og vil ikke give os pengene. Vi er ikke færdige med den sag.

Stien rundt om Noret er ikke død. Stien over golfbanen.

Jeg har allerede omtalt denne sag. Stien rundt om Noret er blevet indskrevet i kommuneplanen, men vi forventer at der går et år eller to før der bliver taget hul på denne sag. Vi ønsker i første omgang

stien over golfbanen på plads og stien fra Tårnborgholm til Korsør Landevejen på plads.

Vejreovering Halsebyvej. Endnu ikke færdig.

Der mangler det sidste - det bliver lavet her i foråret. Der kommer en stor parkeringsplads på det grønne område som hører til som rekreativt område for Rødhøjvejskvarterets beboere. Ja, sådan er det udlagt i kommuneplanen. Vi har sat os for, at vi her vil have borde og bænke så man kan nyde udsigten over noret herfra.

Østvendte ramper. De er lagt i mølposen.

Nu er betonelementfabrikken lukket derude. Vi kan konstatere at der ikke var 47 arbejdspladser derude, men kun 20. Byggeriet i Danmark ligger stille og derfor lukker fabrikken. Den kommer nok i gang igen ad åre. Vi har beskæftiget os meget med de østvendte ramper. Der foreligger store rapporter og projekter. Vi har det hele på vor hjemmeside. Det ville virkelig betyde noget for os rent trafikalt, at få disse ramper - det vil sige et fuldt anlæg. Det har nok lange udsigter som landets økonomi ligger i dag.

Trafiksikkerhed.

2 ting har vi opnået indtil nu. Et bump er fjernet på Stibjergvej og et livsfarligt overflødig cementrør på Rødhøjvej er blevet fjernet. Vi følger op på det.

Støjdæmpende asfalt.

Arbejdet er afsluttet og det kan høres. Jeg bor lige bag støjvolden på Rødhøjvej. Den gjorde det hele værre, men asfalten har betydet en væsentlig støjreduktion især ved våd vejbane.

Agenda 21.

Vi har indsendt en ansøgning om en plads i det nye Agenda-21 udvalg. Om vi får en repræsentant eller ej bliver først afgjort i april.

Samarbejde med Halsskov og Vemmelev lokalråd.

Vi har ikke nogen sager fælles med Vemmelev i år. Der skal laves en børneinstitution derude, men her har vi bevidst holdt os uden for belært af erfaringerne fra Børnehuset. Det er overstået planen er vedtaget. Institutionen ligger i vort område og ikke i Vemmelevs og der vil sikkert være småbørnsforældre der pendler til Slagelse hver dag, der vil hilse netop en institution her velkommen.

Problemer med ukrudt fra ubebygget grund på Ahornvej/Nøddevej.

Den sag har vi arbejdet med i årevis. Folk i området er trætte af ukrudtet fra dette ubebyggede jordstykker og får deres haver fyldt med tidsler. Anja har fundet frem til det Aktieselskab som ejer grunden. Et ægtepar på Nøddevej har tidligere kontaktet ejeren der lovede, at gøre noget ved det, men intet skete. Da man rykkede for svar blev røret lagt på.

Der er ingen lovhjemmel til at kræve jordstykket passet og ukrudtet holdt nede. Vi har overvejet om der kunne blive lavet underskriftindsamling og man kunne formå Slagelse kommune til at skrive til ejeren. Man kunne også gå til pressen med en sådan sag, men når der ikke er nogen lovhjemmel får man næppe en presse til at lægge pres på ejeren. Nu er det også et selskab og en ikke privat person. Det er formentlig et byggeinvesteringsselskab der har købt ejendommen og de har næppe interesse i at bruge penge på ukrudtsbekæmpelse, det er jo blot en udgift for dem og de bliver aldrig selv naboer til områdets beboere. Sagen er ikke død for os, men i dag mener vi faktisk ikke vi kan gøre noget. Det skal lige siges at vi har skrevet til kommunen i sagen og det er faktisk en medarbejder her der har foreslået det med det kommunale brev, men vi tror ikke kommunen vil stå som afsender af et sådant brev. Det er vor vurdering, at vi står dårligere i sagen hvis den først kører op i passivitet fra

ejerens side. Det kan selvfølgelig prøves, men det kræver at beboerne i området støtter en sådan henvendelse massivt.

Bænke og borde.

Det store projekt vi skal arbejde med i bestyrelsen bliver **operation "Bord og bænk"**. Det er Willys idé. Det bliver et større arbejde med besigtigelser og beskrivelser og ansøgninger om tilskud og kommunale tilladelser og så videre. Der ligger store penge i landudviklingspuljen til det her. Hele projektet skal vi have koblet kommunen på, hvis det skal blive til noget og vi er også selv nød til at skyde penge i det.

Det var så hvad vi havde at berette – der er sikkert mere – det har vi bare glemt – spørg og stil spørgsmål.

Så beder vi om forsamlingens velvillige behandling af vor beretning. Tak -----

**BERETNINGEN BLEV GODKENDT PÅ FORENINGENS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
AFHOLDT I TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS
SØNDAG DEN 21. MARTS 2010**